

# FOTOCLUB NOORDERLICHT

Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club op 20 juni 1986.

## Bulletin



**FOTOBOND**  
NEDERLANDS CENTRUM  
VRIJETIJDsfotografie

UITPRINTEN EN MEENEMEN NAAR DE CLUBAVOND

Januari 2018

## Fotowedstrijd...

## Portretfoto....

Maandag 8 januari 2018 staat de fotowedstrijd "Portret/portretten" gepland. Iedereen kan/mag er aan meedoen. Max. 2 foto's per persoon kunnen worden ingeleverd. Graag aangeleverd op papier. Formaat overeenkomstig het formaat van onze lijsten (tevens bondsformaat) 40x50 cm.



Enkele  
voorbeelden



### Maandelijks nieuwe rubriek in het Bulletin

In deze rubriek "Geef de pen aan..." komen leden aan het woord die iets over zichzelf

kunnen vertellen. Half velletje A4 is genoeg. De schijver(st)er geeft in het verhaaltje aan wie de pen de volgende maand krijgt. Let wel, het is geheel vrijblijvend.



## AGENDA

### Maandag 8 januari 2018:

Clubfotowedstrijd "Portret/portretten"  
Bespreking foto uit de digitale map.  
1 foto per lid uploaden graag.  
1200 pixels aan de lange kant

### Dinsdag 16 januari:

GEZAMENLIJKE FOTO-UITWISSELINGS  
AVOND VAN DINSDAG 16 januari 2018 IN DE  
RECREATIEZAAL VAN HET **ASWA GEBOUW**  
**AAN DE BURGEMEESTER KLAUCKELAAN**  
**16 TE APPINGEDAM**

Aanvang 20.00 uur

### Maandag 12 februari:

Jaarvergadering en bespreking foto's  
uit digitale map.

## ONZE WEBSITE

Ieder lid krijgt een stukje ruimte op deze site. Moet je wel foto's opsturen natuurlijk. Je kunt foto's blijven sturen, omdat ze iedere 3 maand worden verversd.

Dat kan dan naar Eppe Okken. Dit bulletin zal ook op de nieuwe site staan. Naam blijft hetzelfde. Wil je je foto's ook op de website of wil je de inhoud wijzigen stuur mij dan 10 á 15 jpegs. Max formaat per foto ca 800 pixels aan de lange kant. De webmaster: [e.b.okken@ziggo.nl](mailto:e.b.okken@ziggo.nl)

**NIEUWE WEBSITE m.i.v. 1 januari 2018**

**Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van de fotoclub. Het streven is dan ook dat de website vanaf 1 januari 2018 operationeel is**  
**NB Het nieuwe logo zie je al bovenaan de pag.**

# Opensource-fotobewerkingsprogramma Darktable is beschikbaar voor Windows

Darktable 2.4.0 is uitgekomen en daarmee is de gratis fotobewerkingssoftware nu ook beschikbaar voor Windows. Het opensource-alternatief voor Lightroom was voorheen alleen beschikbaar voor Linux en macOS.

In een aankondiging schrijven de makers dat de Windows-versie nog niet helemaal compleet is. Zo

ontbreekt de mogelijkheid om te printen en om gebruik te maken van tethering moeten er speciale drivers geïnstalleerd worden. Het Darktable-team zegt echter vanaf nu Windows te zullen ondersteunen. De port werd al lange tijd verwacht.

Darktable is een programma voor het bewerken van rawbestanden uit camera's. Het wordt door velen gezien als een gratis en opensource-alternatief voor Lightroom van Adobe. De eerste versie van Darktable verscheen in 2009. Darktable 2.4.0 is te downloaden via GitHub.

In de mail staat een link om te downloaden

**WEEETIK**  
**HET**  
**WEEET**  
**JWEEET**



Ik geef de pen aan:  
Hendrik

Deze maand:  
**Wim Tuinman**

## We mogen weer buitenleden aannemen

*Dit was het begin.....*

Zo begon het allemaal.... met de vraag van Gert Scholten. Hij was werkzaam bij de NAM en lid van de personeelvereniging van de NAM. Die waren heel coulant voor hun werknemers. (nu nog....?). Het was een hechte gemeenschap waar je zomaar niet tussen kwam.

Op zekere dag kwam Gert met zijn vrouw bij me thuis. (de reden was waarschijnlijk iets met muziek .... zijn vrouw speelde evenals mijn vrouw accordeon en zaten samen op de muziekschool) Op een gegeven moment zei Gert. "Jij fotografeert toch ook wel eens". "Ja" zei ik. "In mijn diensttijd heb ik dat veel gedaan, omdat we daar de gelegenheid voor kregen". Nou, zei hij, bij ons mogen we weer buitenleden aannemen. "Kom eens langs" zei hij. 't Is heel gezellig en je leert er ook nog wat. Zo gezegd, zo gedaan kwam ik plm. 40 jaar geleden bij de fotoclub van de NAM.

Ik voelde mij daar gelijk op mijn plaats. Naderhand zijn er nog een paar zgn. "buitenleden" bijgekomen.

De toenmalige voorzitter Wim de Haas, was veel met de camper op vakantie. (Soms wel 6 maanden achter elkaar). Dan moet er een 2e voorzitter komen. De lopende zaken moeten ook doorgaan. Ik stelde voor maandelijks een "Bulletin" te maken om de leden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de club. We namen als club deel aan de jaarlijkse uitwisseling met Geesthacht. Dat was een partnergemeente van Hoogezand-Sappemeer. Het was hoofdzakelijk op sportief vlak. Op cultureel vlak stond het op een laag pitje. Er waren een paar "losse" fotografen in Geesthacht, er was geen club. Maar we zagen toch kans een jaarlijkse expositie te houden. De ene keer daar en en volgende keer in Hoogezand. Dat was wel een heel mooie tijd. Maar net als zoveel activiteiten ging ook dit als een nachtkaars uit. Jammer.

Na een paar jaar overleed onze gewaardeerde voorzitter Wim de Haas. We moesten wel verder en de leden vonden het vanzelfsprekend dat ik het stokje overnam. "Voor even dan" zei ik. Nu 30 jaar later zit ik nog steeds op deze stoel. Ik vind het leuk werk, mag het graag doen.... maar toch. Aan alles komt een eind. Ik heb dan besloten dat ik in februari afscheid neem van deze taak en geef het stokje graag over aan iemand anders.

*Ik geef de pen door aan Hendrik Watermulder*

*Wim*